

## ‘Op kerkenpad in Papendrecht’, negenhonderd jaar kerkelijk leven

Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van Papendrecht heeft het Overlegorgaan Kerken Papendrecht het initiatief genomen om de kerkelijke geschiedenis van het dorp vast te leggen. Vijf auteurs, afkomstig uit diverse kerkgenootschappen, hebben hiervoor nauw samengewerkt. Het resultaat is een 160 pagina's tellend, geïllustreerd boek, dat begin september verschijnt. De titel is 'Op kerkenpad in Papendrecht.'

Op goed leesbare en aanschouwelijke wijze beschrijven de auteurs de geschiedenis vanaf Willibrord, via de Moderne Devotie en de Reformatie tot en met de interkerkelijke samenwerking en de vorming van de PKN in onze tijd. De schrijvers besteden aandacht aan pastoors en predikanten, aan (verdwenen) kerkgebouwen, aan het bijzonder onderwijs en het christelijk verenigingsleven in Papendrecht. Steeds wordt echter ook de lokale geschiedenis

geplaatst in het kader van de regionale en nationale historie.

### Intekenactie

De officiële presentatie van 'Op kerkenpad in Papendrecht' vindt plaats op 5 september in aanwezigheid van bisschop mgr. A.H. van Luyn s.d.b. van Rotterdam. Direct hierna is het boek in de boekhandel te koop voor €19,95.

**Tot 1 augustus kunt u het boek echter bestellen met maar liefst vijf euro voordeel.** Neemt u hiervoor contact op met dhr. G.A.A. Westen, tel. 078 - 6158320, e-mail gerard.westen@planet.nl.

*Bestellingen zijn af te halen op maandag 5 september van 19.00 - 20.30 uur, dinsdag 6 september van 14.00 - 16.00 uur of zaterdag 10 september van 10.00 - 12.00 uur in de Grote Kerk aan de Kerkbuurt te Papendrecht. Uitsluitend contante betaling is mogelijk.*

*Meer over Kerkenpad Papendrecht, 25 september: zie pagina 8 van dit blad.*

### GEKNIPT uit de parochiebladen

#### Feest in Papendrecht!

Wie 'Dordt Spiritueel' een rijke ervaring vond, moet ook **zaterdag 24 september** vast in z'n agenda schrijven. In het kader van het negenhonderdjarig bestaan van Papendrecht vindt daar dan **Kerkenpad-dag** plaats. Naast de parochiekerk Onbevleete Ontvangenis van Maria nemen nog acht andere kerkgemeenschappen eraan deel. De oecumenische samenwerking in Papendrecht is uitstekend. Alle kerken zijn open van 10.00 tot 16.00 uur. Het museum van de Stichting Dorpsbehoud Papendrecht is die dag open met een **fototentoonstelling** over het kerkelijk leven in de Alblasserwaard. En als klap op de vuurpijl: op dezelfde dag is er in Papendrecht een **Praise**-manifestatie in een grote tent in het Vondelpark, met optredens van 14.00 tot ca. 22.00 uur. Ook hieraan nemen alle samenwerkende kerken deel.

'Op kerkenpad in Papendrecht' krijgt een dubbele betekenis, want onder dezelfde titel verschijnt een **boek** over het kerkelijk leven in deze plaats van 1105 tot 2005. (Lees hierover meer op pag. 14 van dit blad, red.). Dit boek kan als gids worden gebruikt voor het Kerkenpad. En alsof het niet genoeg is, komt er ook een **cd** waarop de orgels van Papendrecht te beluisteren zijn.